

---

# Kommunalpolitisk program 2024-2029



## 100% Albertslund

## Indhold

100% Albertslund .....	3
Det gode og sunde børneliv .....	4
Dagtilbud og Dagpleje .....	4
Fritidstilbud .....	5
Skoleområdet .....	6
Leave no one behind! .....	8
Byudvikling - med mening .....	9
Vridsløse .....	9
Coop-byen .....	9
Hyldagergrunden .....	10
Hersted .....	10
Albertslund Centrum .....	10
Cykelstier .....	11
Kollektiv trafik .....	11
Støjdæmpning .....	11
Leave no one behind! .....	11
Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelse .....	12
Erhverv .....	12
Beskæftigelse .....	12
Uddannelse .....	13
Leave no one behind! .....	13
Kultur og Fritid .....	14
Foreningslivet .....	14
Musikteateret .....	14
Forbrændingen .....	15
Biblioteket .....	15
Badesøen .....	15
Leave no one behind! .....	15
Klima – Den grønne by .....	16
Biodiversitet .....	16
Grundvand .....	17
Energikilder .....	17
El-ladestander .....	18
Et trygt, sundt og aktivt seniorliv .....	19
Social og Sundhed .....	21
Fra mistrivsel til trivsel .....	21
Leave no one behind! .....	22

# 100% Albertslund

I Albertslund-Listen går vi med det vi siger. Vi er en politisk lokalliste, som har fokus på den borgernære velfærd, og vi værner om Albertslunds DNA.

Albertslund skal investere i medarbejderne på vores velfærdsområder.

Hvordan kan vores velfærdsområder være i trivsel, når medarbejderne på området ikke er det?

Det er vigtigt at vi har forståelsen af, at det er medarbejderne som skaber de gode velfærdsområder. Albertslund-Listen ønsker, at vi skal være landets bedste på vores velfærdsområder. De seneste mange medarbejderundersøgelser viser, at den trivsel og det arbejdsmiljø vi som kommune byder vores medarbejdere, er stærkt alarmerende.

Albertslund skal være en by for hele livet. Albertslund er fortsat en relativ ung by. Det er derfor også første gang vi oplever en stor mængde af ældre borgere. Borgere som har bygget Albertslund op, og som skabte deres familie i byen. Denne befolkningsgruppe skal vi tage hånd om når de skal have hjemmehjælp eller på plejehjem.

Børnene er vores fremtid. Albertslund har altid været kendt som børnenes by. Den senere årrække har vi set hvordan børneområdet lider under besparelser. Så længe vi ikke investerer på børneområdet, så vil der altid være besparelser og efterslæb fra tidligere års besparelser.

I Albertslund-Listen ønsker vi at måle serviceniveauet ud fra borgernes opfattelse, og ikke ud fra hvor mange penge vi bruger på serviceniveauet. Det at bruge mange penge, behøver ikke være ensbetydende med, at Albertslund har et højt serviceniveau.

Det er helt centralt for os at en byudvikling handler om det vi kan tilbyde borgerne af Albertslund, samt at borgerne er i centrum.

Derfor siger vi også at vi skal bygge med mening! Det betyder at vi ikke skal bygge mere end hvad byen har brug for, for at skabe en sund og bæredygtig økonomi for fremtiden.

Vi har en byudvikling i Hested som fra 2025-2045 kommer til at koste kommunen 1 milliard kroner – svarende til 50 millioner kroner årligt i gennemsnit. Denne udgift er ikke finansieret, og kommer til at ramme vores velfærd hårdt.

Albertslund-Listen ønsker at finansiere velfærden i byen på følgende måde:

- At Albertslund kommer til at ligge på samme niveau mht. administration, som vi ser hos de omkringliggende kommuner.
- Stoppe med at omprioritere økonomien i det omfang vi ser i dag, hvor vi sparer på driftsudgifter for at bruge mere på anlægsudgifter.
- Ændring på indkøbsstrategien i kommunen.
- En investering i velfærdsområderne vil mindske vikaromkostningerne, som i kommunen ligger på den anden side af 50 millioner kr. årligt.
- Finansieringen kan også ligge på områderne i sig selv, da det handler om hvordan vi bruger pengene bedst muligt.

# Det gode og sunde børneliv

Albertslund-Listen arbejder for at børn skal være i trivsel og at alle børn har ret til at blive det bedste de kan. Albertslund skal have børn som skaber deres nysgerrighed, udvikling og dannelse gennem leg og læring. Vi skal tilbage til den dagsorden hvor Albertslund danner børn, og ikke uddanner børn.

Albertslund har før været kendt for at være en af Danmarks bedste børnebyer. Denne status skal vi tilbage til! Albertslund er en god børneby, men vi er desværre ikke blandt de bedste i Danmark. For at blive blandt de bedste, så er det vigtigt at vi har fokus på medarbejderne, deres arbejdsmiljø og arbejdsvilkår.

Albertslund-Listen har den tankegang at hvis vi skaber landets bedste arbejdspladser på børneområdet, så har vi fundamentet til igen at blive blandt Danmarks bedste børnebyer. Vi skal huske på at det er medarbejderne, som skal løfte os, for at blive den børneby vi ønsker for vores børn. Derfor skal vi også sikre medarbejderne det rette arbejdsmiljø samt de rette arbejdsvilkår - for hvordan kan børnene og de unge være i trivsel, hvis medarbejderne på området ikke er det?

Børnene skal have fritiden og fritidspædagogikken tilbage. Albertslund-Listen arbejder for at gøre skoledagene så korte som muligt. Det er vigtigt, at man som barn har ret til sin fritid, uanset om det er SFO, klub, idræt, spejder, musik, billedkunst eller andet. Altså, at man har mulighed for at være en del af flere fællesskaber for at være i trivsel. Albertslund-Listen tror på, at fritiden og fritidspædagogikken er helt essentiel i kampen mod mistrivsel og ensomhed.

Der skal være nok voksne til Albertslunds børn. Albertslund-Listen er tilhænger af, og arbejder for, minimumsnormeringer. Minimumsnormeringerne skal måles ud fra de faktiske timer, hvor de voksne har tid med børnene. Albertslund-Listen er fuldstændig på linje med BUPL og forældreorganisationer i denne antagelse.

Dagplejen skal udbygges, så den står mål med byudviklingen. I Albertslund-Listen ved vi, at vi som mennesker er forskellige. Derfor skal det også være op til den enkelte familie at kunne vælge Dagplejen som pasningsordning for sit barn. Dagplejen skal have optimale forhold for deres fælleshus/gæstehus, som kan rumme Dagplejen og dens udvikling. I udviklingen af Dagplejen skal vi også se ind i muligheden for, at man som dagplejer kan passe sit eget barn.

## Dagtilbud og Dagpleje

Albertslund-Listen ønsker at børn har oplevelsen af at deres ideer, fantasier og meninger er betydningsfulde og inddrages. Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge, pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.

Albertslund-Listen har fokus på følgende for dagtilbudsområdet:

- Minimumsnormeringer som er 1 medarbejder til 3 børn i vuggestuerne, og 1 medarbejder til 6 børn i børnehaverne.
- Minimumsnormeringerne skal optælles efter modellen som forældreorganisationer og BUPL anvender, og ikke modellen som KL anvender.
- At familier trygt kan aflevere deres dyrebareste til nærvær, omsorg, dannelse, læring og udvikling.
- At børn kan blive i vuggestuen frem til de er 3 år.
- At inddrage pædagogerne, ledelsen og forældrebestyrelserne i at skabe fremtidens dagtilbud i Albertslund.
- At skabe et sundt og godt arbejdsmiljø, så der er sammenhæng mellem vikaromkostningerne og sygefraværet.
- At skabe landets bedste arbejdsplads på området.
- At pædagogerne får størst muligt ejerskab og medindflydelse på deres arbejdsplads.
- At pædagogerne har en lokalaftale, så der er en klar og sund aftale om børnetid - både til og om barnet, forberedelsestid m.m.
- At institutionernes bygninger bliver vedligeholdt og renoveret.

Albertslund-Listen har fokus på følgende for dagplejeområdet:

- At man får en vedvarende aftale på plads, så den enkelte dagplejer, det enkelte barn og den enkelte familie er sikret en tryk hverdag.
- At dagplejebørn først skal forlade dagplejen når de bliver 3 år.
- At dagplejens fælleshus bliver vedligeholdt.
- At vi tænker dagplejen ind i byudviklingen og placerer et nyt fælleshus, som har den nødvendige kapacitet til byudviklingen.
- At man politisk prioriterer og vækster dagplejen, så vi får skabt en dagpleje, som er klar til 10.000-13.000 flere borgere i Albertslund.

## Fritidstilbud

Alle børn og unge skal opleve at høre til i fællesskaber. Det er i fællesskaber, at børn og unge har mulighed for at udvikle sig til at blive til noget og blive til nogen. Dette gælder alle børn og unge, uanset hvilke forudsætninger de har for at lykkes.

Fritidspædagogikken er helt essentiel for at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse både som individ og i fællesskaber.

Albertslund-Listen har fokus på følgende for SFO- og Klubområdet:

- En sund og god minimumsnormering.
- At alle børn har ret til at være i trivsel, udvikling og læring.
- At arbejde for børn og unges trivsel, ved at være en del af fællesskaber.
- At vi benytter pædagogernes kompetencer til at understøtte børnenes væren og trivsel, så vi i Albertslund kan komme omkring "det hele barn".
- At skabe sunde arbejdsforhold, så der er sammenhæng mellem vikaromkostningerne og sygefraværet.
- At pædagogerne har en lokalaftale, så der er en klar og sund aftale om børnetid - både til og om barnet, forberedelsestid m.m.

- At pædagogerne i skolen får en større rolle i form af to-voksen timer, i stedet for UUV-timer hvor pædagogerne er alene.
- At man vægter vigtigheden af pædagogernes arbejde i skolen.
- At skabe landets bedste arbejdspladser på området.
- At inddrage pædagogerne, ledelsen og forældrebestyrelserne i at skabe fremtidens fritidsinstitutioner i Albertslund.
- At fritidsinstitutionernes bygninger bliver vedligeholdt og renoveret.

## Skoleområdet

Albertslund har en af landets dyreste folkeskoler. Dette hører man tit. Vi skal kigge på hvordan pengene bruges, og så skal vi skabe en model, hvor skolebestyrelserne, lederne, lærerne og eleverne rent faktisk kan mærke hvordan vi bruger ressourcerne, så det gør en forskel i dagligdagen.

Alle børn og unge skal opleve at høre til i fællesskaber. Det er i fællesskaber, at børn og unge har mulighed for at udvikle sig til at blive til noget og blive til nogen. Dette gælder alle børn og unge uanset hvilke forudsætninger de har for at lykkes.

Skolen skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse både som individ og i fællesskaber. Som barn af Albertslund er det ikke alle forundt at kunne tage på efterskole. Derfor arbejder Albertslund-Listen for at vi i vores folkeskole etablerer profilinjer. Her skal man fra 7. årgang kunne vælge sig ind på en profilinje.

Da man fra Folketingets side i 2012 vedtog at flere elever med usynligt handicap skulle gå i almenklasser, var intentionen som sådan god nok. Dog er det en graverende fejl at der ikke fulgte midler med. Da man vedtog inklusionspolitikken, begyndte man at afspecialisere området ude i kommunerne. Det er helt afgørende, at vi kommunalt får rykket viden og kompetencer helt ind i det enkelte klasseværelse, så man er klædt på til opgaven.

Hvis vi skal lykkes med inklusionen, så er det vigtigt at de fysiske rammer lever op til opgaven med inkluderende lærings- og trivselsmiljøer. Miljøer som alle børn nyder godt af.

Vi er rigtigt spændte og glade for at vi på Herstedøster Skole igangsætter, fra det kommende skoleår, en NEST-lignende klasse som vi skal sikre, bliver en succes, der kan udbredes yderligere. Men det er vigtigt at pointere, at hver gang vi som kommune igangsætter initiativer, som tidlig indsats og NEST, så gælder det de yngste som er her lige nu og kommende årgange. Vi må ikke glemme dem, som er ældre og allerede går i klasser uden disse initiativer. De her solsikkebørn er i alle klasser. Derfor skal vi sikre viden og kompetencer ind i det enkelte klasseværelse. Samtidig skal vi i kommunens klasser tale åbent om forskelligheder mellem børn, så forståelsen bliver større.

Albertslund-Listen har fokus på følgende for skoleområdet:

Fokus på læsekompetencer:

- Der skal være en klar læsehandleplan, som er udarbejdet af skolerne i samarbejde med ledelserne.
- Læseudviklingen bør følges op kommunalt.
- Understøttelse af læsning.
- Fokus på læsekompetencer vil løfte eleverne fagligt i alle fag.

At skabe ressourcer til undervisning af marginalgruppeeleverne i de store fag:

- Formålet skal være at skabe en undervisning, som rammer bredere end gennemsnitseleven.
- Formålet skal være at løfte den nederste, fagligt udfordrede marginalgruppe.
- Formålet skal være at udfordre og udvikle den fagligt stærke marginalgruppe.
- Vi skal blive bedre til at inddrage vejlederne på skolerne i alle fag, til at løfte og udfordre marginalgrupperne.

Loft over elever i en klasse:

- Der bør maksimalt være 22 elever i en klasse.

Kortere skoledage:

- Det er kommunen som skal sørge for at de kortere skoledage bliver realiseret.
- Albertslunds børn skal have ret til deres fritid og fritidspædagogik.

Hurtig hjælp til børn med særlige behov, og familier i udsatte positioner:

- Børn med særlige behov skal have hjælp hurtigst muligt. Uanset om det er kortvarig eller langsigtet hjælp.
- PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) skal hele tiden forbedres, så den ikke er en flaskehals i hjælpen til det enkelte barn. Det er vigtigt at vi højner arbejdsmiljøet for dem som er ansat i PPR.
- Vejen til PPV (Pædagogisk Psykologisk Vurdering) skal gøres mindre kringlet og tidskrævende.
- Ordblinde børn skal hurtigere have den rette, digitale hjælp.

En helhjertet indsats for trivslen til eleverne:

- Gode handleplaner for elevernes trivsel skal sikres.
- Der skal være en hurtig og aktiv AKT indsats på skolerne.
- En klar og tydelig antimobbepplan skal efterleves.
- At skabe de rette lærings- og trivselsmiljøer på skolerne.

Profillinjer fra 7.-9. klasse:

- Profillinjer henvender sig til børn, der ønsker og har viljen til at gøre mere ved deres interesser.

Profillinjer kunne f.eks. være:

- Idrætslinje med tilbud som taekwondo, fodbold, håndbold, gymnastik, svømning, tennis og bordtennis m.m.
- Kreativlinje med tilbud som håndværk, musik, dans, drama, billedkunst, madkundskab m.m.
- Miljølinje med tilbud hvor naturfag, friluftsliv og klima kan kombineres.

At vægte vigtigheden af pædagogernes arbejde i skolen:

- At vi benytter pædagogernes kompetencer til at understøtte børnenes væren og trivsel.
- At vi i Albertslund kommer rundt om "det hele barn".

At skabe landets bedste arbejdspladser på skoleområdet:

- At samarbejde med lærerkredsen og skoleledelserne om at gøre dokumentationen mere simpel og mindre tidskrævende.
- At udarbejde sunde og fornuftige lokalaftaler og arbejdstidsaftaler.
- At inddrage lærerne og lederne mere, og mindske brugen af konsulenter.
- At vælge tillid frem for kontrol.
- At stoppe med at tvinge ting ned over hovederne på de ansatte, men i stedet inddrage dem i skabelsen af den bedste skole.
- At lave sunde og gode handleplaner for arbejdsmiljøet i samarbejde med de ansatte.
- At vi i samarbejde med de ansatte laver rammerne for Danmarks bedste arbejdspladser på området.

## **Leave no one behind!**

Børn med handicap ønsker på samme måde som alle andre at passe ind i samfundet. Albertslund skal blive bedre til at skabe inklusion af børn med handicap i både institutionerne og i skolen. Derfor er det vigtigt, at vi i Albertslund arbejder for at udbrede viden om handicap i institutionerne og på skolerne. Det er vigtigt, at vi giver bedre rammer til at inkludere børn med handicap via støtte, fleksibilitet og tolærerordning.



# Byudvikling- med mening

Albertslund er i gang med en spændende og vigtig byudvikling.

Albertslund-Listen mener, at byudviklingen er helt essentiel for at fremtidens Albertslund kan holde hånden under velfærden. Vi skal huske på, at Albertslund fortsat er en relativ ung kommune, hvilket betyder at det først er i de senere år, at vi som by har fået en stor befolkning af ældre borgere. Det betyder, at vores befolkningssammensætning har ændret sig meget de seneste 10-15 år. Derfor er vi også nødt til at by-udvikle for at få en bæredygtig økonomi, som kan holde hånden under velfærden og skabe en by til hele livet.

Albertslund-Listen mener at vi skal udvikle med mening. Det betyder, at vi ikke skal udvikle mere end hvad der er behov for. Derfor ser vi heller ingen mening med udviklingen af Hersted Industripark.

Den sammenhængs- og samtænkingskraft som Albertslund er bygget op med, skal vi værne om. Med byudviklingen af Vridsløse, Coop-byen, Hyldagergrunden og Albertslund Centrum, vil vi opnå et helt fantastisk Albertslund, som kan sikre fremtiden for byen.

## Vridsløse

Vridsløse, som ligger på fængselsgrunden, bliver en helt unik bydel i Albertslund. Det er en bydel som værner om kulturen for Albertslund, hvilket er vigtigt for vores selvforståelse af Albertslund som by. Albertslund-Listen har ikke noget mod at der bygges i højden, da planerne af udførelsen taler fint ind i en Albertslund kontekst.

Vridsløse bliver en blanding af etage- og rækkehusbyggerier, hvor der også er plads til små erhvervsdrivende.

Det er vigtigt for Albertslund-Listen, at vi tager højde for den øgede belastning trafikalt.

Albertslund-Listen er mod at vi lukker Hedemarksvej, da det kommer til at give trafikale problemer. Samtidig vil det det give udfordringer for dem som bor i Hedemarken. Vi skal tænke på de mennesker som allerede bor og lever i Albertslund, når vi by-udvikler.

Vi skal værne om det helt særlige vi har i Albertslund, i forhold til vores stisystemer. Albertslund er kendt for at være en by hvor man kan færdes på cykel uden at skulle krydse en vej. Det skal fortsat være et krav når der by-udvikles.

Vi skal passe på den fantastiske natur som er på området og vi skal sørge for, at det grønne får en helt særlig plads i udviklingen af Vridsløse. Der skal være plads til de gamle træer og dyrelivet, som lever i området. Vi skal altid tænke biodiversitet ind i byens byudvikling.

## Coop-byen

Frem til 2036 vil vi opleve Coop-byen blive opført som ny bydel med 1800 boliger.

Albertslund-Listen er tilhænger af de planer, som ligger for området. Vi ser at man har respekt for Albertslund og hvad Albertslund er. Det er vigtigt for Albertslund-Listen, at vi sikrer åbne og levende byområder, samt hvor grønne- og vådområder får en helt særlig plads i udviklingen. Ligeledes skal biodiversiteten spille ind i området.

Albertslund-Listen ser nogle udfordringer for det trafikale område. Her er det vigtigt, at vi har helt styr på den belastning, der vil opstå i forbindelse med udviklingen af Coop-byen. Vi ser store udfordringer i forbindelse med vores stisystemer. Hvordan kan vi her sikre, at man kan færdes på

cykel uden at krydse en vej? Dette skal der findes en løsning på, da det er noget helt særligt for Albertslund, som vi skal værne om.

## Hyldagergrunden

På Hyldagergrunden skal der ligeledes opføres en ny bydel. Her taler vi om en bydel, der kommer til at være i et skønt naturområde med Hyldagerbakker, Dyregården og Vridsløselille landsby. Det bliver for Albertslund-Listens vedkommende helt afgørende, at det bliver en bydel, hvor naturen, det grønne og biodiversiteten får en helt central rolle.

Vi skal sikre vores stisystem ind i byggeriet, så man fortsat kan komme rundt i Albertslund uden at krydse en vej.

## Hersted

Albertslund-Listen er grundlæggende helt uenige med planerne for Hersted Industripark. Her ser vi ikke en respekt for, hvad Albertslund er. Hersted Industripark bliver en by i byen med op til 24.000 borgere, altså hvor 35% eller flere af fremtidens albertslundere kommer til at bo. Det bliver en bydel, som kommer til at ændre vores opfattelse og selvforståelse af, hvad Albertslund er for en by, og hvor opbygningen bliver af en karakter som man ser i storbyerne. Denne udvikling af Albertslund kan Albertslund-Listen ikke se sig selv i.

Hvis vi fortsætter med planerne for Hersted, så vil det økonomisk, over de næste 20 år, blive en stor regning som vi som kommune skal betale. Der vil blive brug for at opkøbe grunde til at kunne opføre en ny skole, institutioner, nyt idrætsanlæg m.m. i området.

Alene at bygge en skole vil koste 400-500 millioner kroner. Så hvis vi ser på alt det som skal bygges og betales af Albertslund, så kommer vi op i et voldsomt højt beløb. Alternativet er, at man ikke laver en ny skole i området, men at man udbygger de eksisterende skoler. Dette vil betyde at Hersted vil overtage hele Herstedøster Skole, og man vil deraf skubbe de boliger som allerede ligger i distriktet for Herstedøster skole væk, og over på andre skoler. Dette tager vi i Albertslund-Listen afstand fra.

Hvis vi skal realisere det, så kommer det til at betyde store besparelser på børne-, unge- og ældreområdet. De økonomiske midler vi har i Albertslund gør, at for at vi kan bygge op til anlægsrammen, så vil vi blive nødsaget til at reducere i udgifterne på driftsområdet, da vi ikke har råd til begge dele. Her vælger Albertslund-Listen mennesker frem for byggerier. Hersted er gået hen og blevet et prestigeprojekt.

## Albertslund Centrum

Albertslund-Listen arbejder for at Albertslund Centrum skal være et attraktivt centrum, hvor de små specialbutikker skal danne grobund for et dejligt, lokalt center. Hvis vi skal opnå det, så er det vigtigt at Citycon, som ejere af Albertslund Centrum, påbegynder de planer de har for centrum. Vi tror på at med de planer som Citycon har, så kan Albertslund Centrum bringes ind i fremtiden og blive et velbesøgt center. Dette ikke kun for de lokale borgere, men også for omegnskommunerne. Det vil betyde at vi i højere grad kan få små erhvervsdrivende ind i Albertslund Centrum.

Der ligger ligeledes en plan for boliger stationsnært placeret i Albertslund Centrum, hvilket taler godt ind i byudviklingen af Albertslund. Det er vigtigt, selvom vi taler boliger i et centerområde, at man har øje for det grønne i udviklingen.

## Cykelstier

Albertslunds stisystem er noget helt særligt! Den måde vi som borgere kan bevæge os sikkert rundt i Albertslund, uden at skulle krydse trafikerede veje, er noget vi skal værne om.

Flere steder er byens cykelstier ikke blevet vedligeholdt og renoveret - det skal vi have styr på. Albertslund-Listen vil arbejde for at vi i byen har en klar og tydelig vedligeholdelses- og renoveringsplan af Albertslunds stisystemer, så man altid kan færdes sikkert rundt i byen.

## Kollektiv trafik

Den kollektive trafik er vigtig for borgerne og for arbejdspladserne i Albertslund. Vi skal sikre en let tilgængelighed til den kollektive trafik, så busholdepladserne er tættere på borgerne. Vi vil ikke lægge os fast på en meterafstand, men vi indser, at der er steder, hvor problematikken er større end andre. Derfor skal vi kigge ind i at omlægge nogle af byens busholdepladser, så det giver nemmest mulig adgang for borgerne.

Set ud fra et grønt perspektiv, skal vi have flere borgere fra bilen og over i den kollektive trafik. Hvis vi skal lykkes med dette, så er det vigtigt, at vi i Albertslund skaber en hurtigere og nemmere tilgængelighed. Derfor skal der sørges for, at Albertslund Station kommer til at have indgange fra begge ender af perronen.

## Støjdæmpning

Mange steder i Albertslund er borgerne generet af trafikstøj, som har indflydelse på borgernes hverdag og helbred. Det er vigtigt at vi Albertslund tager trafikstøjen seriøst, og nedsætter generne mest muligt. Albertslund skal udarbejde en klar handleplan for området, som der arbejdes med de kommende år.

I Albertslund-Listen mener vi dog ikke, at det er en kommunal opgave at have en støjpulje til ejerboliger, hvor kommunen giver støtte til udskiftning af vinduer i ejerboliger. De som bor i ejerboliger i Albertslund, tilhører nogle af de mest økonomisk-ressourcerstærke borgere i byen. Derfor mener vi også at borgerne selv skal stå for en sådan finansiering, så midlerne kan bruges andre steder.

## Leave no one behind!

Albertslund skal være en by for hele livet og for alle mennesker. Vi skal sikre en by som er let tilgængelig og handicapvenlig. Det er vigtigt at stier og adgang til kollektiv trafik bliver set efter i sømmene - det samme gælder flere adgangsforhold i det offentlige rum. Derfor skal der udarbejdes en præcis og tydelig strategi på området, hvor byen tager ansvar for alle borgere i udviklingen af byen.

# Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelse

## Erhverv

Erhvervslivet i Albertslund skal skabe arbejdspladser til borgerne i byen. Det skal være nemmest muligt at drive virksomhed i Albertslund, og vi bliver nok også nødt til at se på om det er for dyrt at drive virksomhed i Albertslund. Vi skal huske på, at hvis vi gerne vil skabe flere arbejdspladser i Albertslund, så skal vi spille bold med erhvervslivet og sikre en god og solid model.

Albertslund-Listen ønsker at borgere af Albertslund, som er i jobsøgning, skal først i køen til et ledigt arbejde i de lokale virksomheder. Hvis dette skal lykkes, skal der være et tæt samarbejde mellem kommune og erhverv.

Albertslund skal have store innovative og grønne målsætninger med erhvervslivet. Det er vigtigt at vi kan tilbyde gode forhold for iværksættere.

Albertslund har en logistisk fordel, med hurtig adgang til motorvejsnet. Det er vigtigt, at vi i takt med byudviklingen, ikke besværliggøre den hurtige adgang, da det er en stor forudsætning for at tiltrække virksomheder.

En anden forudsætning er dækningsafgiften. Hvis vi i Albertslund gerne vil tiltrække virksomheder til byen, så er vi nødsaget til at ligge på niveau med de omkringliggende kommuner.

Albertslund ligger i bunden i forhold til at opleves som en erhvervsvenlig kommune. Dette kan og må vi ikke være tilfredse med. Vi skal have større ambitioner med erhvervslivet i Albertslund! På den måde vil der skabes flere arbejdspladser til og for albertslunderne. Samtidig vil det betyde flere penge til kommunen, hvis flere virksomheder kommer til byen.

Med byudviklingen af Hersted, siger vi også farvel til en stor del af det erhverv vi i dag har i Albertslund. Derfor kommer det også til at kræve en ekstra indsats som kommune, hvis vi skal skabe et rigt erhvervsliv i kommunen.

## Beskæftigelse

Albertslund bevæger sig i den rigtige retning på beskæftigelsesområdet, men vi er slet ikke i mål endnu. Vi skal fortsat investere i at ledigheden falder og her er og bliver erhvervslivet vores vigtigste medspiller.

Albertslund-Listen ønsker at borgere af Albertslund, som er i jobsøgning, skal først i køen til et ledigt arbejde i de lokale virksomheder. Hvis dette skal lykkes, skal der være et tæt samarbejde mellem kommune og erhverv. Jobcentret skal være tæt på erhvervslivet og hele tiden være i tæt samarbejde og dialog med erhvervslivet.

## Uddannelse

Hvis vi skal lykkes med at skabe et bedre og rigere uddannelsesliv i Albertslund, så skal vi skabe samarbejde mellem det private og det offentlige.

Flere unge i Albertslund skal i uddannelse. Albertslund-Listen mener, at vi én gang om året skal afholde uddannelsesmesse i Albertslund-hallerne, hvor eleverne årligt fra 7.-10. klasse deltager. Det skal være en messe, som lægger vægt på erhvervsuddannelserne. En messe som afholdes i samarbejde med erhvervslivet i Albertslund.

Albertslund-Listen ønsker også, at vi i Albertslund har større fokus på at gå fra ufaglært til faglært på vores velfærdsområder. Dette skal vi i Albertslund have en klar plan for, så vi hele tiden kan hjælpe medarbejdere til at tage en uddannelse inden for det område de arbejder på.

## Leave no one behind!

Unge med handicap tager i mindre grad en uddannelse end andre borgere. I Albertslund skal vi være bevidste om, at unge med handicap ønsker en uddannelse og et job, ligesom man ser det med andre borgere. Derfor skal vi have større fokus på, at unge med handicap skal inkluderes i et uddannelsesforløb, hvor rammerne og fleksibiliteten er i fokus, så den unge lykkedes med at tage sig en uddannelse.

# Kultur og Fritid

Det rige foreningsliv som findes i Albertslund, er helt afgørende for borgernes mentale og fysiske sundhed. Albertslund-Listen er stolte over byens foreningsliv og fællesskaber, men vi skal fortsat værne om vigtigheden af Albertslunds mange kultur- og fritidstilbud.

Fællesskaberne spiller en central rolle i forbindelse med arbejdet mod ensomhed og mistrivsel. Det er netop fællesskaberne, som er en stor del af Albertslunds DNA.

I Albertslund har vi en stærk tradition for fællesskaber i foreningslivet såsom Musikskolen, Billedskolen, Roskilde Kro, Idrætsforeningerne, Ridecentret, Toftegården, Vikingelandsbyen, Naturcentret, Kulturhuset Birkelundgård, Ældre kulturcentret Damgårdshave, Forbrændingen og Musikteateret m.m. Disse er alle helt særlige kulturinstitutioner og kendetegnet for Albertslund, som sikrer et rigt kulturliv gennem hele livet.

Albertslund-Listen ønsker det trygge, gode og sunde liv i alle aldre. Det er vigtigt, at vi i Albertslund har stærke og sunde tilbud inden for idræt og kultur, hvor man kan deltage på tværs af forskellige skel.

## Foreningslivet

Albertslund-Listen arbejder for bedre forhold for foreningslivet i Albertslund. Det er helt afgørende at de rette faciliteter skabes for foreningerne.

Vi må erkende, at Albertslund Stadion ikke kan leve op til det, som kræves for at den enkelte forening kan styrke det sociale fællesskab. Derfor er vi også uforstående over for at foreninger, der selv kommer og tilbyder at etablere klubhuse, som er selvfinansierede, bliver afvist af kommunen og politikerne.

Albertslund-Listen har fokus på følgende:

- En investering i idrætten er en investering i folkesundheden. Derfor skal vi også sørge for hele tiden at videreudvikle forholdene og faciliteterne på idrætsområdet.
- Idrætten skal have de forhold som det kræves, for at den kan udfolde sig inden for de enkelte grene.
- At foreningerne kan få ordnede forhold, og at man kan etablere klubhuse/lokaler, hvor foreningerne er med til at rejse finansieringen.
- At idrætslivet kommer mere ind i skolerne. Ved oprettelse af idrætslinjer fra 7.-9. klasse, hvor der to gange om ugen vil være morgentræning.
- Det skal være så nemt som muligt at være frivillig leder i en forening, så kræfterne kan bruges til gavn for medlemmerne.
- Kommunen skal som samarbejdspartner til foreningerne blive endnu dygtigere til at profilere foreningerne i Albertslund.

## Musikteateret

Musikteateret har altid stået som et kulturelt fyrtårn for Albertslund. Det er vigtigt at Musikteateret hele tiden fornyer sig og er tidssvarende. Albertslund skal være mere kendt for at

skabe kulturelle oplevelser for alle aldre. Derfor er det vigtigt, at Musikteateret her tager et stort ansvar på sig, og sørger for oplevelser til alle aldre set over året. Musikteateret skal være helt tæt på borgerne og være med til at gøre borgerne nysgerrige på den mangfoldige kultur.

Vi ser gerne at Musikteateret i samarbejde med biblioteket, kan lave studiemiljøer for de unge i de timer, hvor der ikke er arrangementer i salene.

## **Forbrændingen**

Forbrændingen er et fantastisk sted for ungekulturen i Albertslund. Det er et stort privilegium, at vi som by har Forbrændingen, som er dygtige til at skabe oplevelser for borgerne. Den ungekultur som hersker i og ved Forbrændingen er helt særlig for Albertslund. Forbrændingens samarbejde med klubber og borgere gør en stor forskel for Albertslund. Som kommune ser vi gerne, at Forbrændingen får endnu bedre muligheder for at kunne udvikle sig mere. Forbrændingen vil uden tvivl kunne løfte en større rolle i de unges liv, hvis vi som kommune giver de rette forudsætninger til stedet.

## **Biblioteket**

Albertslund Bibliotek er i særklasse et fantastisk bibliotek. Biblioteket er utroligt gode til at formidle information til borgene og til at afholde arrangementer til Albertslunds mangfoldighed. Det er vigtigt, at vi som kommune sørger for trygheden i de ubemandede timer, det skal vi være obs på.

Albertslund-Listen ønsker at biblioteket med deres viden, kan etablere studiemiljøer i Musikteateret i samarbejde. Det er vigtigt at vi skaber et levende område for de unge, som de kan bruge sammen.

## **Badesøen**

Badesøen er en unik perle i Albertslund, men den trænger også til en reovering af omklædningsfaciliteterne. Dette bliver vi nødt til at kigge ind i.

Albertslund-Listen er modstander af de stigende priser for borgerne i Albertslund. Vi mener helt klart, at en stigning kun bør være for borgere uden for Albertslund. Badesøen er nu engang bygget til og for borgerne i Albertslund, det skal vi huske på.

## **Leave no one behind!**

Mennesker med handicap skal have samme mulighed som alle andre, for nemt at kunne deltage i kultur- og foreningslivet. Det at være en del af fællesskaber er livsforlængende. Vi skal i Albertslund sikre, at fællesskaberne i Albertslund er for alle og at vi prioriterer dette i kommunen. Det skal være så nemt som muligt for mennesker med handicap at benytte de kulturelle tilbud, som vi har i Albertslund. Derfor skal vi også kigge kulturområdet efter i sømmene, for at se om vi lever op til denne tilgængelighed, og samtidig have en klar plan for området.

# Klima – Den grønneste by

Albertslund er beriget ved at 60% af byen er dækket af skov og grønne områder. Vi skal værne om den natur vi har, og vi skal være en foregangskommune når det kommer til det grønne!

I Albertslund har man gennem de seneste valgperioder vedtaget klimamål som har vist sig ikke at være realiserbare. Enten har man været for optimistiske da man vedtog dem, eller også fordi man i Albertslund ikke har handlet og været ambitiøse nok til at kunne realisere målene. Det kan vi i Albertslund ikke være stolte af. Derfor mener Albertslund-Listen, at de klimamål vi som kommunalbestyrelse vedtager, skal være ambitiøse og realiserbare.

Albertslund har gennem tiden været dygtig mht. den grønne omstilling, men der er alligevel et stigende behov for at gøre det borgernært. Forstået på den måde, at vi skal være et oplysende samfund på den grønne dagsorden, hvor informationerne kommer ud til den enkelte borger fra kommunens side.

Albertslund har været foregangskommune på mange grønne områder, derfor har vi også mange områder, hvor vi kan tale om vedligehold af områderne og så sætte stort fokus på andre områder.

Albertslund-Listen har stort fokus på biodiversitet, grundvand og energikilder.

## Biodiversitet

Biodiversiteten og økosystemet er under pres, det er et globalt problem, hvor alle skal tage ansvar. Det være sig globalt, nationalt, lokalt og helt ned til det enkelte individ.

De kommende 10 år vil vi se, at biodiversiteten vil tage den klimamæssige dagsorden. Det her bliver et emne der bliver så stort, og kommer til at fylde via hvad vi skal som kommune. Derfor er det også vigtigt at vi allerede nu i Albertslund tager dagsordenen til os.

Albertslund har allerede gjort tiltag, men vi skal sætte tempoet op og have en fuldkommen klar strategi for biodiversiteten.

Albertslund-Listen har fokus på at vi målrettet arbejder efter den hvidbog, som er udkommet fra VILD, som kan læses på [dkvild.dk](http://dkvild.dk).

- Begræns plejen af offentlige arealer.
- Tag høslet én til to gange årligt.
- Naturlig tilgroning.
- Slå græsset i vilkårlige mønstre til stier.
- Afgræsning ved hjælp af køer, heste, får og geder.
- Lad gamle træer stå.
- Veteranisering af træer.
- Vælg hjemmehørende planter.
- Lokal frøblanding af hjemmehørende planter til uddeling og spredning.
- Udlæg stenbunker.
- Blotlæg jord.



- Brug urent sandkasse-sand, altså brug sandet når det er udtjent i sandkasserne og fordel det på kommunens ekstensivt plejede områder.
- Inspirationshaver til borgerne.
- Introducer "rod".
- Kvashegn.
- Billig naturgenopretning.
- Skab sammenhængende naturområder.
- Tænk naturen ind i flere projekter.

## Grundvand

Vores grundvand er kilden til liv og derfor skal vi også passe rigtig godt på det. I jorden under vores fødder er der store depoter af vand, som kræver vores opmærksomhed og prioritering at passe på.

I nyere tid er det kommet frem at kunstgræsbaner er en fare for vores grundvand. I Albertslund har vi to baner på Albertslund Stadion og en nede i Syd.

Det som er problemet med kunstgræsbanerne, er de store mængder af gummigranulat der bruges i banerne og som spredes rundt i vores natur og miljø.

Hvert år viser studier, at én kunstgræsbane spreder 3-5 tons gummigranulat ude i vores omkringliggende natur og miljø. Det betyder at med Albertslunds tre kunstgræsbaner, så spreder vi årligt mellem 9-15 tons gummigranulat ud i det omkringliggende miljø.

Albertslund-Listen mener det er vigtigt at vi tager ansvar og får gummigranulatet udskiftet til et andet alternativ, så vi kommer problematikken til livs.

Der kommer en EU-lovgivning på området i 2031, hvor gummigranulat forbydes.

Andre partier har stillet forslag om, at vi i Albertslund frem til 2031 skal arbejde for at minimere at gummigranulat spredes ud i naturen og miljøet.

Det kalder vi i Albertslund-Listen for uambitiøst på naturens, grundvandets og sundhedens vegne.

Hvis vi venter med at udskifte gummigranulatet frem til 2031, så taler vi om, at vi i de 7 år i Albertslund med vores tre baner, har spredt op til 105 tons gummigranulat i det omkringliggende miljø. Det er uambitiøst at tro på, at vi kan minimere så store mængder, at det overhovedet gør en forskel. Derfor skal vi handle ved at skifte fra gummigranulat til et andet alternativ som findes på markedet.

Albertslund-Listen arbejder også for, at vi via et oplysende samfund i Albertslund får stoppet brugen af sprøjtegift hos den enkelte borger, så vi alle i Albertslund tager et ansvar for at beskytte vores grundvand. Her er det de forskellige miljø- og klimaorganisationer lokalt i Albertslund, som er den store medspiller til og for byen.

## Energikilder

Kommunalbestyrelsen vedtog i marts 2023 at undersøge muligheden for at oprette et kommunalt klimaselskab, som skal arbejde for energikilder på de kommunale bygninger. Det er vi rigtig glade for i Albertslund-Listen.

Det er dog vigtigt, at det ikke bare bliver ved undersøgelser, men at vi også skaber klimaselskabet.

Albertslund-Listen arbejder for at de kommunale bygninger skal have en CO2-neutral elforsyning. Dette skal ske ved, at når bygningernes tage skal renoveres, oprettes solcelleanlæg samtidig med at vi renoverer tagene.

## **El-ladestandere**

I Albertslund-Listen lægger vi vægt på den grønne omstilling fra diesel til el. Derfor er det vigtigt, at vi som kommune fremmer den nemme tilgængelighed. Albertslund skal have en klar plan for etablering af El-ladestandere i det offentlige rum, og der hvor vi færdes.

# Et trygt, sundt og aktivt seniorliv

I Albertslund skal vi altid prioritere det trygge, gode og sunde liv i alle aldre. Det er vigtigt, at vi i Albertslund har stærke og sunde tilbud indenfor kultur og fritid, hvor man kan deltage på tværs af forskellige skel. Vi har en stærk tradition for fællesskaber i foreningslivet, især AIF Senioridræt, Ældrecentret Damgårdshave og Kulturhuset Birkelundgård er foreninger, som er med til at skabe en god 3. alder. Vi skal hele tiden styrke og sørge for, at disse foreninger kan udfolde og udvikle sig på bedste vis.

Det skal være trygt at blive ældre i Albertslund Kommune.

Hvis man som borger en dag står i den situation, at man har behov for hjemmehjælp eller en plejebolig, skal det lade sig gøre med værdigheden i behold.

Der skal være respekt for den enkeltes privatliv og personlige grænser.

Som pårørende kan du risikere pludselig at stå i en udfordrende livssituation, der betyder din ægtefælle har behov for hjemmepleje eller skal på plejehjem.

Dette kan give bekymringer i hverdagen, om hvordan det vil gå din ægtefælle, eller generelle bekymringer om hvordan hverdagen skal fungere.

Hen over de senere år, har vi set et ældreområde stå over for så store udfordringer, at hvis ikke der findes løsninger, vil det få store konsekvenser for området.

Albertslund har et højt sygefravær og en høj personaleomsætning på området. Dette skyldes arbejdsmiljøet og trivselen på området, som er i en sådan stand, at medarbejderne lider under forholdene.

Albertslund-Listen har den tankegang, at vi skal turde skabe landets bedste arbejdspladser på ældre-, social- og sundhedsområdet. Vi skal huske på, at det er medarbejderne, som skal løfte os for at blive den by, vi ønsker for området. Derfor skal vi også sikre medarbejderne det rette arbejdsmiljø samt de rette arbejdsvilkår - for hvordan kan et område være i trivsel, hvis medarbejderne på området ikke er i trivsel?

Her skal rammer, vilkår og medindflydelse være en prioritet. Der skal tilbydes kompetenceudvikling med målrettet uddannelse og specialiseret teams, der har fokus på de specialiseret faglige områder.

Albertslund Kommune skal stå for at være faglig stærk, og tilbyde præcis den hjælp den enkelte borger har behov for.

Albertslund-Listen har fokus på følgende for ældreområdet:

Borger:

- Selvbestemmelse og medbestemmelse.
- Nødvendig og rettidig hjælp.
- Værdighed, respekt og rummelighed.
- Nem adgang til kontakt med sundhedspersonalet.
- Kontinuitet.

#### Pårørende:

- Det gode pårørendesamarbejde.
- Støtte til den pårørende.
- Skabe værdi for den pårørende.
- Opfølgning sammen med den pårørende.

#### Medarbejder:

- Højne fagligheden – Give plads til efteruddannelse og kompetenceudvikling.
- Forbedre arbejdsvilkår og arbejdsmiljø.
- Mere fleksibilitet i arbejdslivet.
- Kontinuitet.
- Tillid frem for kontrol.
- Medindflydelse der giver mening.
- Fra stress til trivsel.
- Fra ufaglært til faglært.
- Krav til kvaliteten i det nære sundhedsvæsen.
- Samarbejde på tværs af fag og sektorer.

# Social og Sundhed

Den mentale og fysiske sundhed er livsforlængende og vigtig, ud fra de forudsætninger man som individ har. Albertslund skal tage hånd om de svageste i vores samfund. Det er vigtigt at vi som by sørger for at bekæmpe ensomhed i alle aldre og at vi giver alle lige adgang til et socialt og sundt liv.

Ca. 20% af befolkningen i Danmark har udfordringer med psyken eller helbredet og føler sig ikke som en del af et fællesskab der hvor de færdes. Det sociale fællesskab er livsforlængende og vigtigt for et menneske, derfor skal vi Albertslund være opsøgende i arbejdet for at få flest mulige med i sociale fællesskaber, som giver den enkelte livskvalitet.

Flere skal bevæge sig i Albertslund. Vi skal have fokus på bevægelse og fysisk aktivitet som forebyggende på sundhedsområdet, samtidig med at også kost skal fylde mere på informationsfladerne. Vi skal ikke bestemme hvad folk skal spise, men vi skal have en informationsplatform, som er let tilgængelig, med information og opskrifter på god, sund og nærende kost, der er til at betale for den enkelte. Det er vigtigt med synlighed på sundhedsområdet.

I Albertslund kommune har vi en større gruppe af overvægtige børn og unge. Overvægt kan skyldes flere ting, og det kan være svært at sætte en finger på den præcise problematik, da det i mange tilfælde handler om mental mistrivsel. Så hvordan kommer vi som kommune i mål med at hjælpe det enkelte barn og den enkelte unge i noget som er så komplekst? Det er vigtigt at vi som kommune skaber et politisk fokus for området, så vi kan blive klogere på det, og via den vej stille den rette hjælp til rådighed.

## Fra mistrivsel til trivsel

I Albertslund-Listen er vores fokus rettet skarpt mod den mistrivsel vi ser blandt børn og unge. Vi skal i Albertslund gå forrest for at finde løsninger. Det er vigtigt at vi ikke læner os tilbage og venter på at endnu en af landets mange kommissioner, som arbejder i alt for mange år, får udfærdiget endnu en rapport til samlingen. Vi skal tage aktion i Albertslund og skabe ændring i Albertslund.

I Albertslund-Listen er vi overbeviste om, at vi skal have mere af fritidspædagogikken tilbage. En af de største fejl i nyere tid var, da man fra Folketingets side skabte de lange skoledage, samt diverse test af vores børn og unge.

Albertslund-Listen mener, at vi skal blive endnu bedre til at skabe forskellige fællesskaber, hvor det som barn og ung skal være muligt at kunne deltage i flere fællesskaber. Fællesskaber hvor det ikke er et mål at skulle præstere andet end at være en del af et trygt og åbent fællesskab. Det er rigtig vigtigt at vi Albertslund skaber flere fællesskaber som ikke er idræt.

I Albertslund-Listen synes vi, at idrætslivet på landsplan har taget en drejning, hvor børn i en tidlig alder skal træne 3-5 gange om ugen, og hvor børn bliver vurderet og målt på deres præstationer. Den øgede træningsmængde gør ligeledes, at børn og unge ikke har muligheden for at deltage i flere forskellige fællesskaber. Derfor er vi i Albertslund-Listen tilhængere af breddeidrætten, som Albertslund altid har været kendt for. Denne breddeidræt skal vi værne om!

Det er vigtigt at foreningerne i Albertslund ikke kun fisker i søen med foreningsparate børn og unge. Derfor er det vigtigt, at vi som kommune bygger bro mellem foreningerne og de ikke-foreningsparate børn og unge. Det er kommunens ansvar at bygge denne bro.

Albertslund-Listen har fokus på følgende:

- Finde og være i dialog med de unge som har det svært.
- Deltagelse i fritidsaktiviteter skal være en beskyttende faktor i forhold til trivsel.
- Fællesskaber skal betragtes som at spise vitaminer.
- Et robust fællesskab er for det første et trygt sted at være.
- De unge skal have nogen at tale med. Vi skal skabe en ungerådgivning som Headspace var det.
- Et fællesskab er et sted, hvor det er okay at tiltale det, som er bekymrende eller svært.
- Skabe fællesskaber, der er andet end sport.
- Skabe kortest mulige skoledage og mere tid i fritidstilbud, med fritidspædagogikken som det bærende element.
- "Går over åen for at hente vand!" – brug forskellige fagligheder.
- Have opmærksomhed på de børn og unge, som den økonomiske ulighed har ramt.
- Have opmærksomhed på de børn og unge, som har psykisk sygdom og misbrug i familien.
- At give breddeidrætten endnu bedre forhold, til at skabe robuste fællesskaber.
- Kommunen skal bygge bro mellem foreningerne og de ikke-foreningsparate børn og unge.
- Fokus på solsikkebørn og -unge.

## Leave no one behind!

Fællesskaber er for alle. Derfor er det vigtigt at vi som kommune har fokus på tilgængeligheden for mennesker med handicap. Hjælpen i hverdagen skal være tilstedet på et acceptabelt niveau, hvor vi sørger for, at alle mennesker har lige muligheder. Rammerne, fleksibiliteten og inklusionen skal være i højsædet.